

Sommertillæg til **BUNDPROPPEN**

Medlemsblad for Horsens Roklub
SOMMER 2014 41. ÅRGANG



Standerhejsning 29.3.2014

Mange af klubbens medlemmer mødte frem til standerhejsning i Horsens Roklub for at se standeren blive hejst op i den nye standerstang, overvære dåben af klubbens nye dobbeltsculler og ikke mindst komme ud på sæsonens første rotur. Sculleren fik navnet Perlen og vil være at finde på Bygholm sø, når ungdomsroerne træner.

"Vi skal ro jorden rundt denne sæson", sagde formanden – 40.075 km. Efter kaffe og kage tog 17 medlemmer udfordringen op – 5 både kom på vandet og det blev til i alt 169 km. Turene strakte sig fra 5 -18 km. Vel roet!

Festudvalget sørgede for en festlig afslutning på dagen med en hyggelig fest med god mad, sang og gode grin.

Ria Hessler

Indhold

Standerhejsning 29.3.2014.....	1
En rigtig fin start på rosæsonen.....	3
Turlederkursus i Skærgården	4
”Stafet for livet”	6
En dejlig tur til Svinø	7
Farvel Samsø, farvel Tunø, men det var en god tur	10
Fødselsdag	11
En anderledes Juelsminde-tur	12
Nyt vartegn.....	12
Flere nye tiltag på havnesiden.....	13
Horsens Roklubs sølvmedalje til engelsk marinesoldat i 1932	13
Idrætsarkivet – et besøg værd!.....	14
Sct.Hansaften – Bøller Strand.....	14

En rigtig fin start på rosæsonen

Fredag den 02.05. startede vi 7 personer, (Ria, Grethe, Hanne R.T., Sten, Fessor, Carl Johan og Poul Erik) fra Horsens Roklub med kurs mod Hobro. Da vi havde fået læsset bådene af i Hobro, var sulten ved at melde sig. Der var heldigvis bestilt bord på Restaurant Bies Bryghus.

Det var et godt valg. Vi fik en fantastisk buffet. Rigtig mange lækkerier incl. den bedste æblekage og chokoladecake, man kan tænke sig. Øllet smagte også rigtig godt. Efter denne fantastiske middag trissede vi retur til roklubben, og var ikke til meget mere denne dag. Vi havde en dejlig rolig nat og var klar til tur kl. 9 næste morgen. Det var en meget smuk morgen, men vi blev noget overrasket, da der var is på bådebroen. Da morgenmaden var nydt, madpakkerne smurt og Inger og Vibeke sluttede sig til os, drog vi afsted mod Hadsund. Først havde vores faste langturspoet dog leveret følgende til gæstebogen:

*Vi ville gerne se skoven springe ud
og vi mente Mariager Fjord var et godt bud
Så vi drog glade af sted
og vestenvinden får os lidt på gлед
så nu håber vi at komme til Hadsund
og få så meget mad, at maven bliver rund
vi vender søndag her tilbage
for at tage til Horsens og spise kage.*



Første stop var Mariager, hvor vi gik i land og spiste vores madpakker. Mens vi nød vores mad, var der en andrik, som benyttede lejligheden til at tage en lur på rælingen af "Hjarnø".

Herefter gik vi en lille tur op til byens torv, hvor nogen fik en is. Så gik turen videre mod Hadsund, hvor vi ankom midt på eftermiddagen. Vi havde haft lidt blæst, men både strøm og vind var med os, så det gik meget nemt. Talte dog om, at det ikke ville blive rart at ro tilbage, hvis vejret var det samme.



Efter at være installeret i 2 af klubbens meget fine gæstehuse med plads til 6 personer i hver hyggede vi os på området eller gik en lille tur. Aftenens middag bestod af Vibekes dejlige roastbeef og Poul Eriks lige så dejlige spidskålssalat. Desserten var irish coffee, som Inger havde været på en god spadseretur for at skaffe fløde til, da spidskålssalaten havde krævet det, vi havde medbragt. Vi måtte dele klubhus og køkkenfaciliteter med en flok ungdomsroere, som vi måske skal se til OL 2020. Det gik helt gnidningsløst. Efter en meget hyggelig aften, gik pigerne i seng ved 11 tiden. Mændene skulle lige ordne verdenssituationen og drikke resten af rødvinen, så klokken blev vist 1. Fessor var dog ikke mere træt end han igen leverede indslaget til gæstebogen:

*Vi skulle ud at se grønne træer
gerne uden at få våde tæer
så vi ville på Mariager Fjord ro
vi nåede dog til Hadsund over to
Nu vil vi tilbage til Hobro
hvis vejret ellers vil være os tro
Ni roere fra Horsens takker for husly*

Næste morgen fik vi igen dejlig morgenmad, smurte madpakker og gjorde rent efter os. Så gik turen tilbage mod Hobro. Heldigvis havde vi vejrguderne med os. Vinden havde lagt sig og var vendt, så vi havde en rigtig fin tur tilbage. Vi fik læsset bådene og kørte mod Horsens, hvor vi var først på aftenen. Det var en rigtig dejlig weekend.

Hanne

Turlederkursus i Skærgården

D.F.f.R.s arrangerer mange gode kurser. Jeg faldt over et turlederkursus, som jeg fik lyst til at deltage på.

Formålet var- som beskrevet på D.F.f.R.s hjemmeside: Viderudvikling af L-

styrmandskundskaber inden for områder som: Roning i fremmed farvand:

Skærgårdsroning: Oplevelser: Event-roning: Planlægning af langture. En blanding af teori og praktik i robåde.

Kurset blev arrangeret i Göteborgs Roklub i Bededagsferien fra torsdag d. 15. maj til søndag d. 18. maj. Instruktørerne var: Kate og Jesper Skavin, Niels Ryhding og Claus Lerche.

Göteborgs Roklub ligger på en smuk klippeø i skærgården. Forbindelsen over til roklubben er en lang træbro. Alt hvad der skal over til roklubben, skal bæres eller køres på trækvogn.

Vi blev indlogeret i telte. Ellers kunne vi bruge alle faciliteter i roklubben. Vi havde fælles madlavning, efter - learning by doing - princippet.

En af dagene var der konkurrence med madlavning på Trangiasæt. Det var sjovt og hyggeligt, med god mad.

Bådparken i Göteborgs Roklub består af: 2 stk. fire årers indriggere, Coastalbåde og scullere.

Dagen startede med teori, kortlæsning og kompas-undervisning. Derefter blev der sat bådhold, vi skulle ud og prøve øvelserne i praksis.

Turleder Kate Skavin kom med denne melding: Nu skal I ud og fare vild. Vi for ikke vild.

Men hvis man ikke følger med på kortet og holder øje med afmærkninger, er risikoen stor. Klipperne ligner hinanden.

1. dag lærte vi at lægge båden til ved klipperne: Vi havde fendere og bådroller, og vi fandt et klippeudspring, hvor vi fortøjede. På en del af øerne er der fortøjningskroge på klipperne.

Vi gik i land og spiste medbragt frokost. Efter frokost gik vi op på toppen af klipperne. Der var en fantastisk udsigt.



Vi havde kort og kompas med. Vi fik til opgave at finde kompasskursen på en høj bygning ovre på nabøen. Det lykkedes.

2. dag gik øvelsen ud på at rulle båden op på klipperne. Vi havde 3 bådruller, som hurtigt blev pustet op. Med godt samarbejde, (og kun en kommandør), lykkedes det at få rullet båden op på klipperne, derefter rullet ned igen, med båden og mandskab i god behold.



Alt hvad man kan rulle og slæbe, skal man ikke løfte på. Pludselig fik vi besøg af politiet, der spurgte, om vi havde brug for hjælp. Da det ikke var tilfældet, blev vi venligt bedt om at forlade området. Vi havde ikke opdaget, at vi

var på militærområde. I øvrigt syntes politiet, det var en spændende øvelse, de havde været vidner til.

Vi roede derefter ind i Göteborgs kæmpestore og meget trafikerede havn. Der var maratonløb i byen, så der var fest, musik og løbere overalt på land.

Turen gik videre ind i kanalerne. Der var tid til frokost, sightseeing og cafébesøg ved Botanisk Have.

3. dag roede jeg i Coastal firer med styrmand, og det blev jeg helt bidt af. Vi roede i skærgården, i smalle kanaler med de smukkeste små røde huse.

Formiddagskaffen blev nydt på klipperne.

Efter frokost og fælles rengøring i Göteborgs Roklub var der blevet tid til at tage afsked.

Vi var et godt hold på 8 kursister og 4 dygtige og erfarne instruktører.

Vejret var med os, der var sol fra morgen til aften.

Det var et spændende og lærerigt kursus. Og en stor oplevelse at ro i skærgårdens smukke natur.



*En taknemlig deltager
Inger Stampe*

Dagens bemærkning:

" Fik vi årerne med hjem????"

Sign. Carl Lomholdt efter en tur lille fjorden rundt med Birger og Lars.



"Stafet for livet"

blev for første gang afholdt i Horsens den 23.-24.maj. Her deltog Roklubben med ca. 30 personer – både medlemmer og venner – således, at stafetten kunne holdes i gang; der var hele tiden folk fra vores hold på banen, hvadenten det var eftermiddag/aften/nat eller morgen.



Det blev en helt speciel oplevelse for os, selvom vejrguderne forsøgte at ødelægge denne.
– Det lykkedes heldigvis ikke, så mon ikke alle håber på en gentagelse næste år? –
Arrangementet i sig selv blev en så stor succes, som ingen havde turdet håbe på! –

Gitte

En dejlig tur til Svinø

Vi var elleve roere, der kørte til Næstved for at ro via Karrebæksminde til Svinø. Vi havde en rolig overfart gennem Karrebæk Fjord, og provianterede i Karrebæksminde efter princippet "kan vi lige komme i tanker om, hvad vi mangler?".

Da vi kom fri af Karrebæksminde skulle vi ro langs med Enø i Karrebæk Bugt, som er en del af Storebælt. Vi havde ikke lige regnet med, at den vind som kom susende gennem Storebælt og videre ind i Smålandsfarvandet, havde så meget fart på, at vi fik os en gevaldig gyngetur. Vi måtte krydse en del for at komme ned til strædet mellem Enø og Svinø. Vi var tre både og der var da i hvert fald én plimsoller imellem, som krævede kræfter at ro. Nogle af os forsøgte at gå længere ind mod Enø, men i vores firer var vi meget tæt på en stor sten, så vi måtte ud igen. Fessor tog i sin båd en mere direkte kurs, da de åbenbart ikke var på tur for motionens skyld!

Vi ramte det luskede strømfyldte Stræde ind til Dybsø Fjord - jeg har aldrig været udsat for et navn, der passede så dårligt til virkeligheden – herom senere.

Her var Næstved roklubs hytte. Hytten havde to toiletter, koldt vand, en lille grill, terrasse i solen og to gasblus.



Vi slog telte op og Carsten og undertegnede gav Niels Jørgen ret i, at hans lange ben næppe ville kunne finde hvile i Carstens tremandstelt, derfor blev Fessors enmands telt slået op til Niels Jørgen.

"Åh nej ", lød det pludselig højt fra Fessor, "Poul Erik har sin dunk vin stående i bilen hjemme på parkeringspladsen". Vi andre som troede, at det med vinen var på plads, så for os, at vi skulle drikke postevand til de grillede mørbrader senere. Vi var flere, der allerede var ved at fortryde, at vi var taget

med på denne tur. "Ah nej" genlød det igen fra rokongen, "nu skal jeg dele mine to kartonner "Tres Fort" rødvin fra Rema 1000 med de andre!" Så kom der et dybt suk fra Hanne Rudbæk: "Øh Lars den flaske vin vi fik sammen med den grønne høne for loppemarkeds arbejde og som blev doneret til denne tur, den står hjemme i omklædningsrummet!!". Nå men der var i hvert fald fem liter rødvin indenfor rækkevidde på matriklen.



Vi havde nye kartofter, en masse (fransk)vin, og der blev grillet 5 store mørbrader skåret i halve, som jeg i al beskeden sammen med Niels Jørgen stod for. Der var nogen, der savnede salat, men de fik bare nogle kartofler stoppet i munden- selv Anja spiste, så man kunne høre englenerne synge (den kan vist godt bruges her!)

En dejlig aften, hvor myggene benyttede lejligheden til at udføre rituelle handlinger på os/de, der enten ikke havde spist B-vitaminer eller smurt sig i myggebalsam – ingen havde gjort nogen af delene, så alle fik myg stik. Vi gik i seng i vores telte og alle var vist faldet i søvn, da jeg skulle ud af Carstens og mit telt uden at vække nogen på pladsen, for at tisse. Da jeg kom tilbage og lige var ved at krybe ind i teltet begyndte en summende lyd. Min første tanke var: "en brumbasse" i teltet. For s... hvad nu? Carsten var straks vågen: "Hvad er det for lyd"? "Stille nu, vi skal ikke vække de andre", men ved siden af var pigerne begyndt at røre på sig. Endelig opdagede jeg, at jeg havde trådt på min EL-tandbørste, og det var den, der lå og "brummede" – så faldt der ro over lejrpladsen. Næste morgen havde Ria sørget for yoghurt og boller – vi gad ikke spise ost på denne tur – og vi gjorde os klar til turen gennem Dybsø Fjord til Gavnø. Efter en halv times tid søgte de tre både nærmest hver sin vej da vandet faldt faretruende fra knæhøjde til ankelhøjde. Uanset hvor vi befandt i den "Lavsø", så måtte vi ud af bådene og trække dem noget der ligner en km. Fessors båd var søgt over mod Enø siden, men her var heller ikke vand under kølen, så han skulle have hjælp af et par voksne mænd med store overarme.



Jeg blev tilbage for at passe på pigerne! (kender I den med ræven og gæssene!)



Resten af turen forbi Gavnø slot og frokost i Jacobshavn ved Suseåren udløb samt turen tilbage af kanalen mod

Næstved roklub var "A piece of cake". Tak til alle for det gode humør.

Lars

Farvel Samsø, farvel Tunø, men det var en god tur

Det skete i de dage, ja sådan begynder mange historier, men denne er sand.

Fessor, Poul Erik og jeg selv, sagde hunden, var i løbet af vinteren blevet enige om at vi da måtte forsætte vores ferielangtur fra sidste år med den gode båd "Secher". Vi var godt forberedt, vi havde holdt tur-møde i påsken og var blevet enige om, at denne tur skulle gå rundt om Samsø i grundlovsdagsferien. Ja dvs. at vi havde både en plan b sydpå og en plan c nordpå, for jeg mangler jo stadig turen fra Grenå til Horsens.

Da dagene så oprandt, mødte Poul Erik og jeg i klubben torsdag. Vi skulle gøre båden klar, men ikke "Secher", da den var skadet. Så vi roede denne gang i "Fessor". Vejret var blæsende, så da Fessor kom, besluttede vi at vente til fredag med afgang, så kunne vi jo også lige nå at deltage i dåben af klubbens nye coastalbåd.

Fredag formiddag mødtes vi igen. Nu både regnede og blæste det. Vi tjekkede vejret og turen rundt om Samsø og det blev hurtigt til en tur til Tunø rundt. Men vinden var ikke med os. Vi kunne godt nok komme til Tunø, men hjem kunne vi ikke komme, så derfor blev turen blev udskudt til lørdag.

Endelig lørdag sol blikvand og god vejrudsigt- så af sted. Vi lige hilst på Pia og 5 andre roere - og en kørende - fra Københavns Roklub, som skulle til Saxild. Ved Borre Knob nød Poul Erik sin første smøg, og ved Alrø snakkede vi to andre om café Alrø og deres store tarteletter, nå hvad en 5 stykker kunne man vel godt spise, men nej konstaterede jeg, men én tartelet er vel én tartelet. Okay denne udfordring blev gemt til senere, vi skulle jo videre - Gylling Næs og Søby Rev drev forbi, Og vi havde næsten blikvand.

Vi gik til Hou for at spise og få en is. Det tog 45 minutter, og i løbet af den tid var det blæst op fra syd. Igen blev vejr og vind gransket, og konklusionen blev en ændring af turen igen. Vi skulle til Saxild, og så var planen at gå rundt om Tunø om søndagen og tage en overnatning på Hjarnø på hjemvejen. Vi landede i Saxild efter at have drevet i medvind til Dyngby Hage. Fessor blev sendt i byen til Bondehuset, for der ville vi spise til aften. De 2 københavner-hold ankom også, så det blev til almindelig hygge før aftensmaden og bagefter.

Vi var i løbet af lørdag aften blevet klar over, at hvis vi roede til Tunø, som aftalt, kunne vi igen ikke komme derfra pga. vind, så ny strategi blev lagt over aftensmaden, ja midt i den sad vi og kikkede på kort. Der blev lagt op til en tur op rundt om Hjarnø om mandagen. Vi kikkede på hinanden og sagde, så vi roer hjem i morgen søndag og tager på madpakketur mandag.

Som sagt så gjort - efter morgenmad af sted mod Hou og videre til Søby Rev. Vinden var side modvind og stigende, så vi fik en del tæv frem til Gylling Næs, og både en smule regn og et enkelt lyn var med til at gøre dagen lidt træls, men vi kom rundt om Gylling Næs, blot for at se, at vinden var gået i sydøst, og det betød side medsø, noget forfærdelig

gyngende vand helt til Hjarnø, der roede vi nærmest ind i en mur af godt vejr. I løbet af 40 minutter lagde vinden sig, og det blev blikvand og sol.

Vi blev enige om at gå til molen på Alrø for at strække ben osv. Der lå båden "Alrø". Den var på madpakketur rundt i fjorden med Anja Maxen, Finn og Grethe.

Efter 90 km vi havde en god tur, selvom vinden og vejr ikke var med os, og vi er klar til nye eventyr i robåd, i uge 28 går turen rundt om Fyn, men mere om det senere.

Og ja, vi startede på madpakketur om mandagen rundt om Hjarnø, altså 35 km mere.

Med roerhilsner Sten Holmbæk



Fødselsdag

Til næste år bliver Horsens Roklub 125 år, så vi syntes, vi var nødt til at øve os lidt på at holde fødselsdag for klubben. – Det gjorde vi så den 16.juni.

Vi mødtes – knap 20 roere, incl. 4 friske ungdomsroere – og holdene blev sat: en korttursstyrmand i hver båd og den øvrige besætning blev "udvalgt" ved lodtrækning fordelt på 5 to-årers.

Det skulle ikke være almindelig roning denne aften, så alle både blev bedt om at starte ud ved bagbordsbøjen øst for molen, hvor tidtagerne/arrangørerne (Grethe og Poul Erik) stod. Inden da var vi blevet "afklædt" ure, mobiltelefoner og andet, som kunne bruges som tidsmålere.

Ruten var ud om sejlklubbens vendebøje vest for Husodde og tilbage til tidtagerne. Denne rute skulle gennemføres to gange, tidsmæssigt så tæt på hinanden som muligt uden ure m.m.!!! Hvordan gør man det?? Der blev snakket, beregnet og i det hele taget lavet strategier: "Nu overhaler vi en båd – ror vi så for hurtigt – eller er dem, der ror for langsomt?" - "Hvor lang tid er vores skift? – Kan vi lave alle skift lige lange?"Mange strategier blev diskuteret og konkurrencegenerne hos visse roere blev der med vold og magt lagt låg på: det gjaldt jo IKKE om at komme først!!!

Den røde bøje rundes 2.gang



Efter 2 nervepirrende omgange roede vi ind og ordnede både – og så ventede fødselsdags”menuen”: 3 store lagkager og kakao m flødeskum!!! – Da alle havde spist 1.stykke, blev resultatet afsløret – og vi måtte undre os:

Differencen mellem de to ture:

båd nr 5 :	2.58 min
båd nr 4 :	1.21 min
båd nr 3 :	1.13 min
båd nr 2 :	1.02 min
Vinderen:	0.17 min

Hvad skyldes dette ”snære” resultat?? Dygtige roere, der roer ensartet og ikke lader sig stresse, selv i konkurrencesituationer!!!!!! Godt gået!

Tak for en rigtig, hyggelig og sjov aften! Jeg ser frem til den store fødselsdag næste år!

Gitte

En anderledes Juelsminde-tur

Nogle gange udfordrer vejrguderne os roere temmelig alvorligt, MEN vi tager altid kampen op – og vinder som regel!!!

Et eksempel herpå er den længe ventede Juelsminde-tur, som skulle foregå i weekenden 21.-22.juni. Langtidsprognoserne lovede ikke godt, men vejruddsigterne blev studeret tidligt og silde og alle håbede.

Sådan skulle det ikke blive: vind mellem 8 og 11 fra vest og vindstød på op til 15m/s hele weekenden, var hvad vi kunne forvente!!! Det var ikke forsvarligt at ro!

Hvad gør horsensroere så?? Jo, aftensmaden var bestilt på ”Ved havnen” i Juelsminde, en roer på Hjarnø fyldte 70, der var købt ind til madpakker – og solen skinnede.



Altså kørte vi til Snaptun, tog færgen til Hjarnø, gik på fødselsdagsvisit, så på øen, sejlede tilbage til Snaptun, spiste frokost i det grønne, lyttende til sejlenes klapren og så på mågernes kamp for at holde kursen. – Herefter



valgte nogle at køre tilbage til Horsens, mens andre satte kursen mod Juelsminde, hvor der var fest på havnen.

Efter nogle hyggelige timer – og en lur på sydstranden – vendte vi næsen mod ”Ved havnen”, hvor andre turdeltagere sluttede sig til – og så gik vi 12 på restaurant, hvor vi fik en supergod middag , hyggede os og fik en tur ud af det alligevel.

Gitte

Nyt vartegn.

Kommer du forbi Roklubben fra havnesiden, har du nok opdaget vores nye vartegn: åreholderen med de tre krydsede årer! – Nu kan ingen da være i tvivl om, det er en roklub, de står over for!



Denne holder har været længe undervejs, da den skulle konstrueres specielt til de tre årer; men smeden i Egebjerg greb udfordringen og resultatet blev flot!

Anbringelsen af den kom i stand en roaften, hvor det peb alt for meget i liner og master –



og solen skinnede (ikke atypisk for en dansk sommeraften!). – Skovle, spader, trillebør, river etc. blev slæbt frem, og så gik ihærdige roere i gang. Som med så meget andet griber et sådant projekt om sig: nogle opdagede, der var en rendesten en halv meter inde under græskanten; den måtte fritlægges – og sikken et resultat!! Inden længe var der gravet ud, lagt sand og fliser og holderen kunne sættes på plads. – Den udfordring lader Birger jo ikke gå fra sig, så i løbet af ganske få dage stod

årene fast forankrede i holderen.

Et vartegn vi godt kan være bekendt! – Tak for hjælpen!

Gitte

Flere nye tiltag på havnesiden

Det har længe været et problem at få bådene i og op ved lavvande uden at skade dem, og der har været mange forslag til, hvordan det kunne løses: der var enighed om, at en forlængelse af broen måtte være den bedste løsning, men hvordan?

Sten og Karen blev dem, der ved udholdenhed og overtalelsesevne m.m. fik virkeliggjort tanken – meget stærkt hjulpet af Helge (Havnefoged), som har gode kontakter og kunne se, vi havde et problem, så en dag lå der en meget fin stålforlængelse oppe øverst på broen!! – Inden der var gået en uge, hvor Helge havde holdt øje med tidevandet, var denne forlængelse sat på! Og sikken en forbedring!

Vi var så heldige, at det skete umiddelbart før Sct.Hans, så at få Kirkebåden op og i vandet går nu også som en leg!!

Gitte

Horsens Roklubs sølvmedalje til engelsk marinesoldat i 1932

Roklubben fik for et par måneder siden en henvendelse på mail fra en englænder, der havde fundet en sølvmedalje med påtegningen Horsens Roklub og vores stander på den ene side og hans tipoldefars navn og datoen 22-5-32 på den anden.

Grethe og jeg gik en tur i Idrætsarkivet og fandt en hel hylde med materiale fra Horsens Roklub, protokoller, medlemslister, dagbøger og en scrapbog fra 1930'erne. På en af de første sider i scrapbogen fandt vi et udklip, der beskrev et besøg af 5 engelske ministrygere i maj 1932 og, hvordan de var blevet modtaget i Horsens. Der blev arrangeret udflugt, fodboldkamp, tovtrækning, middag og dans for de engelske marinesoldater. Om søndagen var der filmforevisning og en regatta i havnen. Tre forskellige løb, et rent engelsk mellem de 5 skibes skibsjoller, et med to 4-årers, horsensianere i den ene båd og englændere i den anden. Det sidste løb blev roet i de

engelske skibsjoller, der var noget tungere end traditionelle inriggere. Der var to engelske hold og to Horsenshold. Horsensroerne vandt knebent inriggerdysten og englænderne vandt i det sidste løb.

Der blev uddelt sølvmedaljer til vinderne og erindringsmedaljer til 2. pladsen i 2. løb. Det må være en af de medaljer der er blevet fundet i gemmerne i Essex i England.

Tak for hjælpen til Idrætsarkivet!

Ria Hessler

Idrætsarkivet – et besøg værd!

Idrætsarkivet holder til i Industrimuseet og har åbent for besøgende to gange om ugen, tirsdage 9-15 og søndage 11-14. Ferielukket i juli måned.

Idrætsarkivet opbevarer og udstiller effekter fra lokale sportsklubber og begivenheder. Der er en fin lille samling fra Horsens Roklub med gamle referater, regnskaber, fotoalbums, medlemslister m.m. Vi har overdraget den gamle samling af medaljer, der hang i et skab ved siden døren mod øst, til Idrætsarkivet. De registrerer dem og sørger for at de kan ses af besøgende. Den mest fremtrædende medalje er sølvmedaljen fra OL i London i 1948. Personalet i Idrætsarkivet er meget imødekommende og hjælpsomme og svarer gerne på spørgsmål.

Ria Hessler

Sct.Hansaften – Boller Strand



